



Le Chemin, vrijdag 13 juni 2025

L'Esprit du Chemin trekt verder ...

Beste mensen,

Er is nieuws uit Le Chemin en Vézelay:

VERKOCHT

Gistermorgen hebben we samen met René en Yvonne van der Leest het contract getekend voor de (ver)koop van onze herberg. Een gedenkwaardig moment, maar nu gaan we gewoon verder: tot 1 oktober draaien wij, samen met andere vrijwilligers, de herberg nog onder de naam l'Esprit du Chemin. Yvonne en René hebben immers dit jaar nog veel andere verplichtingen en afspraken. Zodoende zijn wij de eerste vrijwilligers in hun donativo-herberg. Tijdens het seizoen komen zij nog twee keer naar Le Chemin, om in te werken en de omgeving te leren kennen.

Op 1 oktober sluit de herberg en verhuizen wij naar Vézelay. In 2026 gaan Yvonne en René de herberg draaien, samen met andere vrijwilligers, onder de naam L'Huis Perreau. Zo noemden onze voorgangers het huis, verwijzend naar de familie van wie zij het hadden gekocht.



Later in oktober organiseren wij een feestelijk overgangsmoment, samen met Yvonne en René; een bijzonder DankjeWelkom.

DE GANG ZIT ER IN

Inmiddels zijn er meer dan 250 pelgrims gepasseerd. Altijd fijn om de sfeer te voelen van pelgrims die thuis vertrekken en die de hele tocht te voet afleggen. Helaas kiest een steeds kleinere groep voor deze uitdaging. Dit jaar kwam de 'verste' pelgrim uit Finland! Hij was begin februari thuis vertrokken en liep met min 30 graden door Zweden ... Heel bijzonder en tegelijkertijd zeer vertrouwd, want het ging om een uit Nederland geëmigreerde pelgrim!

De meeste pelgrims werden ontvangen door Albert en Frida. Zij hadden al in juli 2024, toen wij "ja" zegden tegen het huis in Vézelay, aangeboden om in 2025 acht weken te komen helpen. Dan konden wij starten met de verbouwing in Vézelay. Geweldig!

Voor Albert en Frida was het een nieuwe ervaring om zo lang achter elkaar de herberg te draaien. Frida ontpopte zich als chef-kok, met heerlijke pluk-maaltijden uit de tuin en de omgeving (brandnetel,

salie, venkel, enzovoorts). Albert werd chef-tuin-wijngaard en gasten-ontvanger en -uitzwaaiër. [Kijk voor een impressie hier.](#)

Vorig jaar was het begin van het seizoen vooral nat en winderig, nu droog en warm ...; er kwamen pelgrims binnen die vanaf huis nog geen bui hadden gehad. Wat betekent dat voor de natuur? Gelukkig liet de lindeboom zich niet van de wijs brengen, [kijk maar naar dit filmpje](#), ook gemaakt door Albert.

BOUWEN IN VÉZELAY

Vanaf het begin van het seizoen zijn wij dus aan het forenzen van Le Chemin naar Vézelay. Het is een prachtige route, vooral in de lente als de natuur dag voor dag uitloopt. Toch kijken we uit naar het moment dat we rustig in Vézelay kunnen blijven. Het is echt druk om op twee plekken tegelijk te werken.

Gelukkig staan we er ook in Vézelay niet alleen voor. In april werkte Yvo vier weken mee. Dan gaat het hard. Met Huberta heeft hij de elektriciteit uitgezocht en opnieuw georganiseerd en aangelegd.

Met Arno heeft hij de zoldervloer, met drie verschillende niveau's, uitgevlakt. Dit zijn twee filmpjes:

[nieuwe balken middenstuk](#) en [werkvloer zolder klaar](#).

Tot onze verrassing bleek Yvo ook een expert te zijn met de kettingzaag! Gehuld in een speciale houthakkersbroek klom hij in de hoge conifeer pal naast het huis. Een dag later lag die in prachtige mootjes onderaan de rest van zijn stam. Wat een licht en ruimte, je voelde het hele huis opleven! Ook verder is er flink uitgedund, zodat de jungle geleidelijk in een soort park veranderde.



Jaap uit Scheveningen had eind februari spontaan aangeboden om zijn grote steiger te komen brengen. Fantastisch natuurlijk, want het huis op de heuvel is aan de achterkant heel hoog. Na enkele dagen meewerken in de tuin vertrok Jaap op een zaterdagochtend om de aanhanger naar zijn huis in de Vogezen te brengen. Op maandag moest hij terug zijn in Scheveningen om op te passen op zijn kleinkinderen. Maar wie daar toen ook was, geen Jaap. Waar was hij gebleven? Er volgden benauwde uren en dagen ... Niemand had na vertrek bij ons nog iets van hem gehoord. Ook de politie kon niet helpen ... Pas op dinsdagavond kwam een berichtje dat hij in een ziekenhuis zou liggen. Achteraf blijkt dat Jaap die zaterdagmiddag een frontale botsing heeft gehad. Beide slachtoffers waren per helikopter vervoerd naar het ziekenhuis in Besançon. Jaap was zwaargewond en er volgden opnieuw spannend dagen. Uiteindelijk heeft hij bijna een maand in het ziekenhuis gelegen. Nu is hij weer thuis en werkt hij aan zijn verdere herstel.

In de Paasvakantie kwam schoonzus Alie een week meehelpen. Samen met Huberta nam zij de doucheruimte onder handen. De plastic lamellen, die ooit onder het mom van 'pimp-je-douche-in-één-dag' met veel tubes siliconenkit waren vastgekit, konden alleen met veel geweld en luide kreten worden verwijderd. Daarna was het een heel gekrab, met hulp van flessen aceton en scherpe mesjes, om de tegels echt schoon te krijgen.

Tussendoor heeft Joep nog een dagje meegedaan. Vorig jaar liep hij zijn camino vanuit Haarlem. Nu had hij zijn baan en huis opgezegd om te kunnen reizen. Hij sjouwde groen uit de tuin naar de weg en lange balken naar de zolder: trippeltrap, trippeltrap ... Wat een dynamiek. Ineens voelden wij ons echt oude 'boomers'. Joep loopt nu de GR11, door de Spaanse Pyreneeën.

In de HemelvaartswEEK kwamen Frans en Frits klussen, een mooie jaarlijkse traditie! Samen herstelden wij het plafond in de woonkamer. Daarna ging Frits vooral in de tuin aan de slag, terwijl

Frans met veel passen en meten een nieuwe deur in een nieuwe opening plaatste, en daarna een voorzetwand.



Bedankt allemaal!

WITTE ROOK

Op 26 mei hebben we de goedkeuring gekregen van onze aanvraag voor een 'permis de construire' (bouwvergunning). Een mooie verrassing, want ruim binnen de officiële termijn. Dat is extra bijzonder omdat het in dit UNESCO-gebied meestal gaat om verbouwingen waarvoor een lichtere vergunning ('déclaration préalable') voldoende is. Aan de goedkeuring zijn enkele voorwaarden verbonden, die de Architecte des bâtiments de France (een soort monumentenwacht) ons al keurig vooraf had toegestuurd. Het gaat vooral om het type en de kleur van de dakpannen, de afwerking van dakranden, dakramen en luiken, en het stucen van de gevels. We hebben dit moment ritueel gevierd met Jack, vakman en Esprit-bestuurslid, die speciaal was overgekomen om de bouwplanning voor de komende maanden te maken. Super!

We willen veel zelf doen, met hulp van vrijwilligers, maar we willen ook meer dan de vorige keren vakmensen inschakelen. We hebben nu contact met Matthieu, een jonge dakdekker/metselaar, die ons is aanbevolen door vriend Martin. Mathieu maakt een offerte en zou vanaf april 2026 aan de slag kunnen. Dat viel ons in eerste instantie tegen, tot we ons realiseerden hoeveel we vóór die tijd nog zelf kunnen en moeten doen: de herberg draaien, de overdracht en de verhuizing voorbereiden, het dak in Vézelay isoleren en veel andere, kleinere klussen.



FILMPREMIERE IN VÉZELAY

In onze vorige nieuwsbrief kondigden we de première aan van de laatste film van Leo Baeten (samen met Han Groen). Die vond inmiddels plaats in het Maison du Visiteur in Vézelay, op 13 en 14 mei. Twee avonden want er zijn twee versies van de film: een Nederlandse en een Franse. - afbeelding: poster – In 'Tournant' / 'Keerpunt' vertelt Leo op aangrijpende wijze over de betekenis die Vézelay heeft, voor hemzelf en voor andere mensen. Het is een persoonlijk verhaal dat ook nog eens heel mooi in beeld is gebracht. De film zal in elk geval op de Najaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob worden vertoond, op zaterdag 8 november, in Roermond. Wij zullen daar meedoen met een Vézelay-stand.

LICHTPAD

Ondertussen geeft Arno elke week een rondleiding in het Maison du Visiteur en de basiliek. Niet alleen aan Nederlanders maar tot nu toe ook aan Oostenrijkers, Duitsers, Amerikanen, Canadezen en Belgen. Binnenkort, rond 21 juni (zomerzonnwende), is het befaamde lichtpad weer in de basiliek te zien. Zo voelt het ook voor ons: we hebben al mooie stappen kunnen zetten en zien de volgende al voor ons. Daar zijn we heel dankbaar voor. Het is een prachtige opmaat naar een inspirerende pelgrimsplek in Vézelay.



Hartelijke groeten,
Arno en Huberta

Heb je opmerkingen over deze nieuwsbrief of suggesties voor het vervolg in Le Chemin en/of Vézelay? Wil je nog meehelpen op één van beide plekken? We horen graag van je:
info@espritduchemin.org

NAGEKOMEN BERICHT: TWEE VRIJ PLEKKEN IN DE TEKENWEEK

Zo spijtig, want na gedegen voorbereiding, hebben twee kandidaten zich moeten afmelden: zo zijn er nu, 'last minute', twee plekken vrij gekomen op die geweldig leuke tekenweek. [Kijk hier voor het programma.](#)

Meld je aan of geef het door aan iemand waarvan je denkt dat het precies iets voor hem/haar is. Welkom!

